

Korte introductie ter gelegenheid van de verkiezing nieuwe bestuursleden door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Vrienden van de Grote Kerk, 11-04-2019

**Mirjam van Dijke**

*'Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie u bent'*

Geachte vrienden van de Grote Kerk,

Wat een eer om me aan u voor te mogen stellen! Mijn naam is Mirjam van Dijke-van Willigen. Drieëntwintig jaar geleden werd ik bijna naast de Grote Kerk geboren aan de Binnen Walevest. Na vier jaar in Amsterdam te hebben gewoond en gestudeerd (Hebreeuwse taal en cultuur), ben ik getrouwd en teruggekeerd naar mijn geboortestad. De Grote Kerk is voor mij het kloppend hart van Dordrecht. Ik zie ernaar uit om als onderdeel van het bestuur een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek enthousiast voor de Grote Kerk te maken en u nog vaak te mogen ontmoeten!